



3. udgave • SEPTEMBER 2009

SPØRSKIFTE



**TEMA:
EFTERÅRSMANØVREN**

**TACTICAL MEDICAL
TRAINING DAYS**

VHV WEEKEND #2

FRA '16' TIL 'AMAGER'

REJSEN TIL HOLLAND

Løper

Alting har en ende og en spoleorm har to, sang SHU BI DUA en gang, og det gælder også for mit vedkommende som KC.

Nu nærmer jeg mig de 60 år, og mit helbred har skrantet lidt. Derfor har jeg meddelt GC, at jeg ønsker at trække mig tilbage som KC for VJE ROS med udgangen af oktober 2009 og overlade roret til NK Frans Løper. Som ny NK har jeg anbefalet vores KDOBM Heidi W. Jensen, som jeg er overbevist om kan løse opgaven for KMP fremover.

Jeg har nu været KC i to omgange, så det er nok på tide den "gamle" skrider, inden han bliver kompagniejer

Jeg overtog i sin tid jobbet efter Ole Norberg, som dengang havde gjort et stort arbejde. Desværre fik jeg kun mig selv og Jørn Juel til at starte med. Jeg manglede altså en hel stab at arbejde med. Efter en omgang fedteri og slesken lykkedes det mig at få Sørensen til at melde sig under fanerne, da Jørn ønskede at trække sig tilbage. John blev vores nye FSBM. Så gik turen til KDOBM og her fik jeg Heidi tilbage i folden, efter endnu en gang fedteri. Da den gamle GC ringede og spurgte om jeg kunne integrere to postkompagnier i VJE ROS, var vores lykke gjort. Nu var der en mulighed for at få et ordentligt KMP op og stå.

Jeg har brugt mange personlige ressourcer på, at få sammenlægningen af de tre KMP til



at glide så godt som muligt. Jeg havde jo prøvet det før med KMP i Korsør, desværre ikke med så heldig udgang. Så i samarbejde med NK fra postkompagniet i Brøndby, Frans Løper, lykkedes det os at samle de tre kompagnier til en enhed. Da det hele var faldet på plads, havde vi en god og arbejdende stab. Nu kommer turen til de menige og her har der desværre ikke været den samme energi, for at komme til aktiviteterne, men jeg tror og håber på det nok skal komme.

BM mødes den 14. og 15. november for at lægge strategi for fremtiden for VJE ROS. For mit eget vedkommende har jeg endnu ikke planlagt fremtiden, men jeg bliver i HJV. Jeg får måske tid fremover til at komme på Ældrekursus, hvilket jeg ikke har haft den fornødne tid til endnu. Eller måske er der en ledig plads i Ældregruppen, med det lader vi frem tiden vise

Endnu tak til jer alle for den opbakning jeg har fået i de to omgange jeg har stået som chef for jer alle.

Rene Sahlberg, Kompagnichef for VJE ROS

Udgiver: VHK ROSKILDE **Redaktør:** Gitte M. Hersom **Ansvarshavende:** Rene Sahlberg **Korrektur:** Frans Løper & Heidi W. Jensen **Layout:** Gitte M. Hersom
Ide efter: SOLDATEN **Tryk:** VHV **Kontakt:** SPORSKIFTET, VHK ROSKILDE, Djursvang 7B, 2620 Albertslund **Tlf.:** Tilgår **E-mail:** sporskiftet@vhvforum.dk
Copyright: Indholdet i SPORSKIFTET kan frit citeres med angivelse af kilde. **Disclaimer:** Artikler udtrykker ikke nødvendigvis VHK ROS, VHV, HJV eller FSVs holdninger.
Forside: Foto af Kenneth Sørensen

Hej alle ved VJE ROS

Så får jeg fornøjelsen af at blive jeres chef og den udfordring glæder jeg mig meget til.

Jeg har hørt fra et par af de 'gamle' ROS-folk, at de føler sig lidt 'fremmede' i deres eget kompagni. Der er flere 'gamle' postfolk end 'gamle' ROS-folk som deltager i KMP aktiviteter, mm. Jeg må desværre give de personer ret, der er ikke mange 'gamle' ROS-folk som deltager.

Mit spørgsmål er så—hvorfors forholder det sig sådan? Er der nogen ting vi kan/skal/bør gøre anderledes for at få det 'gamle' ROS personel aktiveret igen? Hvis ja, så kom frem med det!

Chefskiftet starter med et BM Seminar som afholdes den 14-15 NOV 2009. Her bliver den retning, som vi ønsker for kompagniet, drøftet. Retningen udspringer fra nogle ideer som undertegnede og vores KDOBM, der bliver min/vores nye NK/KMP pr. 01NOV 2009, har debatteret.

Jeg vil gerne, allerede her, løfte sløret for nogle af vores ideer.

Vi har en vision om, at VJE ROS med udgangen af 2010, består af 2 DEL med 2 GRP af 8 M/K som alle er aktive, en aktiv DEL trop samt en fuldt besat og aktiv KDO DEL.

Lidt hurtigt hovedregning og man finder ud af at det kræver i alt 64 M/K. Da vi pt. Er 45 aktive i kompagniet, har 2 ansøgninger på vej igennem 'systemet' 2 under overflytning samt ansøgnings-samtale med yderligere 3, betyder det at vi inden udgangen af 2010 gerne skulle have en total nytillgang til kompagniet på 13 M/K.

Kan vi med fælles indsats nå det mål? Og med 'fælles indsats' mener jeg alle, ikke kun BM'erne!

LEDER	02
CHEFSKIFTE	03
TAC MED TRAINING DAYS	04
VHV WEEKEND #2 2009	06
EFTERÅRSMANØVREN 2009	08
ARTIKEL	13
FRA '16' TIL 'AMAGER'	14
REJSEN TIL HOLLAND	16
ARTIKEL	18
AKOS	19
ARTIKEL	20



Vi forventer af de, som vælger at være aktive, at de vil yde minimum 50 timer om året (plus evt. grundskole og RLU).

I det tal finder vi;

- 30 timers VJE Vedligeholdelseskursus
- 10 timer fordelt over 2 skydninger om året
- 10 timer til andet (fx øvelser, møder, træningsdage, funktionsuddannelse mm.)

Det forventer ny NK/KMP og jeg at alle kan honorere. Hvad GRP/DEL forventer at I bruger af timer, må I selv være med til at fastlægge, blandt andet ved at komme til GRP/DEL møde og sige din mening.

Vi har et mål om et deltagerantal til VJE Vedligeholdelseskursus på 25+. Allerede nu skulle dette ikke være uopnåeligt, da vi er 45 aktive M/K. Lad os sammen vi de andre kompagnier at vi både kan stille et anseeligt antal deltagere til uge 40, samt at vi i det daglige kan mønstre engagerede mennesker!

Det var så lidt om de tiltag vi påtænker at starte med. På et kompagnimøde, snarest efter BM Seminaret, vil vi gå meget mere i dybden. Dette kompagnimøde vil blive afholdt i vores nye lokaler på Djursvang i Albertslund. Her håber jeg at se alle de som har sagt ja til at være i den aktive struktur. Og meget gerne også de som har valgt reservestrukturen, men som måske godt kunne tænke sig at blive aktiv igen.

Folkens; lad os smøge ærmerne op og arbejde for at VJE ROS igen bliver det største og mest aktive kompagni i VJE!

Vi vil, fra ledelsens side, gøre vores til at det igen bliver attraktivt at komme til Hjemmeværnstjeneste, men vi kan ikke gøre det uden engagement fra jeres side.

Med disse ord vil jeg slutte for denne gang. Vi ses, forhåbentlig, snart og gerne rigtig mange i uge 40.

Frans Løper, Næstkommanderende ved VJE ROS.

TACTICAL MEDICAL TRAINING DAYS

Tekst af MG Pia Hersom | Foto af Allan Aabenhuus

I dagene 04-06 AUG 09 havde jeg fornøjelsen af at deltage som figurant på det nyligt opstartede 'Tactical Medical Training Days' (TMTD). Det hele foregik på Langelands Fortet i Baggenkop på Langeland.

Ved ankomsten fik man en lille mappe med forskellige papirer, heriblandt en 'Participant Registration Form' som man skulle udfylde og aflevere. Herefter blev ideen bag kurset fremlagt og de forskellige instruktører blev introduceret.

Så var der en halv times tid hvor man blev opdateret på 'Tactical Combat Casualty Care' (TCCC) med hvad der blev ment og hvordan man gjorde (der var blandt andet udleveret et lamineret kort til formålet i mappen man fik i starten).

Herefter var der 3 oplæg fra folk som havde stået i krigssituationer og skulle redde folk, blandt andet i Irak og Afghanistan. Disse Lessons Learned (LL) gav et helt andet billede af hvordan det foregår når man ikke er på en øvelsesplads, og bare ikke har muligheden for at gøre det hele om igen. Den yngste fortæller var bare 21 år og man kunne fornemme på ham, at hans oplevelser havde rykket hans verden.

Efter LL havde vi en halv times frokost og derefter gik workshopsne i gang.

Folk blev opdelt i 4 blandede hold med blandt andet soldater, civile, hjemmeværnsfolk, livvagter og S.W.A.T. folk.

Alle fik så udleveret en maske samt et paintball gevær.

Der var i alt 4 forskellige workshops og ifølge tidsplanen skulle deltagerne bruge en times tid på hver station.

- Station 1 var 'Rescue From High Places'

hvor deltagerne skulle redde en dukke ned fra et højt loft via en luftbåre.

- Station 2 hvor deltagerne skulle anlægge CAT på sig selv mens de var under beskydning med kun en væltet olietønde som dækning.
- Station 3 hvor deltagerne blev undervist i teori om forskellige taktiske måder at redde sårede ud af en område på.
- Station 4 hvor deltagerne blev belært om de forskellige 'Tourniquets' der pt. er på markedet samt diverse nye medicinske produkter (pulvere) som skulle stoppe fx halspulsåreblødninger og endelig bandager.

På den sidste station skulle de også prøve at stoppe en halspulsåreblødning (arterieblødning) med bandage, hvor jeg selv var figuranten.

Der var fastgjort nogle små plastikrør til min hals som var tilkoblet en maskine der pumpede blod ud gennem rørene. I løbet af 4 minutter var maskinen tom, og jeg ville blive erklæret død hvis de ikke havde fået stoppet blødningen inden (det tager ca. 4-5 minutter at tømme kroppen for blod ved en stor arterieblødning).

Det er selvsagt meget sværere at klemme 2 plastikrør til de er stoppet med at bløde, når det er mod en blød hals, end hvis det havde været en rigtig arterieblødning. Det lykkede da også kun for 4 personer at stoppe blødningen. Men det var rigtig givende for både mig og deltagerne at mærke den panik som opstår når blodet fosser ud og uanset hvad man foretager sig, så holder det ikke op.

Næste morgen kørte man hårdt på, allerede lige efter morgenmaden. Deltagerne fik en kort briefing om de senarier de skulle igennem hele dagen.

Igen var der 4 scenarier inden man sluttede af med et kæmpe scenarie sidst på dagen.

Fotos af Pia Hersom



'Morter Placement', 'Helo Down', 'House Search', 'High Risk Arrest' og 'Beslan'

Jeg var figurant sammen med en anden HJV'er på 'High Risk Arrest'.

Deltagerne var blevet briefet om at der var en såret i huset og en kvinde som de skulle arrestere.

Vi to figuranter befandt os i et stort hus, hvor den anden lå lige inden for hoveddøren - skudt i halsen. Jeg selv befandt mig øverst på en trappe og i samme øjeblik deltagerne havde fået døren åbnet nok til at den første kunne presse sig ind, affyrede jeg 2 skud mod ham og trak mig tilbage til et værelse hvorfra jeg kunne skyde mod trappen så snart de kom op af den.

I det øjeblik hvor de havde fået mig til at trække mig så langt tilbage at de kunne komme op, stod jeg inde i værelset med en bombe. Når de så den trak de sig straks tilbage og jeg detonerede bomben. Herefter var jeg død og de kunne efterlade mig.

Det var meget givende at være selvmordbombe, især fordi deltagerne ikke anede at der var en bombe i huset og alle holdene reagerede forskelligt. Et hold fik rent faktisk skudt mig inden jeg kunne nå at detonere bomben. Et andet hold valgte at bære mig ned af trappen og ud af huset - deres opgave var jo at arrestere mig, så de så sig nødsaget til at tage mig med som et bevis på at jeg var død. Et tredje hold valgte at køre scenariet en gang til, så de rent taktisk finde en bedre løsning end deres første.

Om eftermiddagen blev nogle af deltagerne taget ud og klædt på som talebankrigere. Vi HJV'ere blev sminket med sprængningsskader. Herefter blev vi kørt ud på en skole hvor vi blev holdt som gidsler af talebankriggerne. Nu skulle de resterende deltagere redde os.

I samme øjeblik deltagerne trængte ind på skolen blev de beskydt af talebankriggerne, som så blev nedkæmpet. I gymnastiksalen, hvor vi blev tilbageholdt, sprængtes adskillige bomber da redningsholdet nåede frem. Dermed var gidslerne sårede, så redningsholdet fik os ud og behandlet indtil en ambulance kunne hente os.

Alt i alt gjorde både figuranter, instruktører samt deltagerne et fantastisk arbejde. Der var blevet lagt megen vægt på at lave det så realistisk som muligt.

Om aftenen var det tid til grill og socialt hygge.

Næste morgen efter morgenmaden havde alle mulighed for at se et stort udvalg af de nye produkter der er kommet på markedet mens der blev fortalt om fordele og ulemper ved hvert produkt i forhold til hvad Forsvaret allerede har i brug.

Til sidst blev kurset sluttet af med en samlet evaluering. Her var den samlede mening at det var et fantastisk godt kursus, især fordi folk er så blandet en gruppe og fordi alle har så forskellige erfaringsniveauer.

Jeg skal helt sikkert af sted igen til næste år, helst som deltager.



VHV WEEKEND #2 2009

Tekst af KP Gitte Hersom | Foto af Pi Alkirk



"Goddag, mit navn er John Flarup."

Sådan startede weekenden fredag aften for ca. 40 mænd og kvinder i Virksomhedshjemmeværnet i starten af september måned.

Weekenden som er nummer 2 af sin art, nemlig VHV Uddannelsesweekend, blev denne gang afholdt i Hevringlejren på Djursland. Da folk ankom, havde de en ide om hvad de skulle lave, men mange blev alligevel overraskede da OL John Flarup bød dem velkommen og KN Peter Spange briefede om weekendens opgaver.

Folkene skulle nemlig uddannes i blandt andet at opbygge overvågningsposter i bebyggelse. Mange har ofte prøvet at bygge en overvågningspost i terræn, gravet og skjult med overdækning. Men ganske få ved hvordan man får en overvågningspost til at gå i et med normalbilledet i en by eller omkring en bygning.

Derudover fortalte KN Peter Spange om de mange forskellige skydninger som ville blive afholdt i løbet af lørdagen. En anden opgave gik ud på at lære at melde. Altså ikke bare at fortælle hvad der var sket, men at opbygge en korrekt melding og få den på rygraden. SMASH var blandt andet i spil, Se – Melde – Alarmere – Spærre – Slås – Holde forbindel-



sen. Eller som en del fra VJE ROS og VJE AMG kender den med melodi.

*"Se, Lytte, Melde.
Alarmere, Spærre, Slås.
Holde forbindelsen.
Det er lige os"*

Derudover skulle alle mand kunne fortælle en instruktør hvordan en meldeblanket var opbygget og hvad der kommer efter fx 'Hvorledes'.

De første hold blev indsat i opgaverne og satte derefter i værk med undervisning i Signaltjeneste. Da størstedelen af deltagerne denne weekend, primært var fra VJE og VTE PTR, passede det meget godt med denne undervisning, idet alle PTR medlemmer skal have det som en del af deres enkeltmandsuddannelse. (Det er en overbygning på RLU Signaltjeneste, red.) Mange havde en smule besvær med at huske i hvilken rækkefølge man gør hvad når man starter en RDO 371, men de fleste kom dog hurtigt i tanke om det.

Ind imellem kunne alle hente en smule natmad i kantinen, lune frikadeller og varm kakao, samtidig med at grupperne fik mulighed for at 'summe' over weekendens klart sværeste opgave - at bygge en overvågningspost!

Langt de fleste valgte at finde køjerne omkring kl. 0100.

Lørdag morgen startede

tidligt for mange af deltagerne. De (få) gange hvor KN Peter Spange får lov at bestemme suverænt på kurser, er Idræt et obligatorisk emne for alle deltagere. Så alle var sat i stævne foran cafeteriet hvor deltagerne blev inddelt i to hold - dem som skulle løbe interval løb med KN Peter Spange og PL Martin Nielsen og dem som skulle løbe jævnt i 20 min. med KN Jan Hauerberg.

Undertegnede deltog på det sidste hold og løb med 7 andre ud på vejene. Godt 1 km ude stoppede vi op og så var det tid til maverulninger, rygmulninger og armstrækkere. Da alle havde taget mindst 20 af hver slags på den våde og kolde asfalt gik turen tilbage til lejren og så var det tid til at strække ud. Efter et hurtigt bad var alle klar til morgenmad.

På skydebanen kom alle igennem en kontrolskydning og så blev grupperne sendt ud på henholdsvis Handlebaner, Granatkaster M/03 uddannelse og Feltskyttemærkeskydning.

Folk synes at alle banerne var interessant og sjove, men dagens topscore blev klart uddannelsen på Granatkaster M/03. Også en uddannelse som man skal have når man er PTR. Og en enkelt fra VEN KYV opdagede at der er store mængder farvestof i de granat som blev affyret.



Frokosten blev serveret i terrænet i form af madpakker med belagt smørrebrød og en sodavand.

Hen på eftermiddagen som folk kom igennem de forskellige skydninger fik de en lille smule frihed til igen at 'summe' over nattens udfordring.

Aftenen kom hurtigt til Djursland og efter en dejlig om-

gang aftensmad var alle sat i stævne foran flaget. Der blev holdt en lille kort tale om de soldater som tog ud i verdenen og nogle gange gav det bedste de havde, for vores skyld. Alle bøjede hovedet i respekt og holdt et minuts stilhed. Herefter blev flaget taget ned og folkene kunne snart komme i gang med deres forestående arbejde.

Kort efter mørket var faldet på gik alle tre hold, med



stor entusiasme, i gang med at opbygge deres observationposter. Der blev hamret og banket, savet i træ og skruet fast. Det var virkelig gode og originale ideer der kom fra holdene. En del af folkene skulle tillige lære at opstille en bivouak og sove udendørs denne nat. To hold af to MA skulle desuden gå en 4 km. natorienteringsmarch som en del af deres Orienteringslære.

En del timer efter midnat gik de fleste til ro. Søndagen ville jo for manges vedkommende blive lang, måske fordi der er lange fra Hevring til de forskellige egne af landet.

Alle fik lov at sove lidt længere denne søndag morgen, men kl. 10.00 blev der startet ud med blandt andet undervisning i Idræt og Ernæring samt en skriftlig prøve i Signaltjeneste.

Herefter var weekenden slut for alle de frivillige, og alle satte kurser hjemad.





EFTERÅRSMANØVREN 2009

Tekst af KP Gitte Hersom | Fotos af MG Kenneth Sørensen

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE

Grundet den diplomatiske situation der har fundet sted mellem Danmark/EU og USA omkring overdragelsen af Abdul Mohammed Jaffar til amerikansk varetægt, har USA meldt ud at de ikke længere vil yde støtte til Danmark i sagen.

Diverse terrororganisationer har i samme omgang meldt ud at det nu er sidste chance for udlevering af Abdul Mohammed Jaffar, da man ellers vil indlede terroraktioner i Danmark.

Hjemmeværnskommandoen har derfor beordret alle enheder på ekstraordinær træning, da man forventer at indsætte alle enheder i overvågning og bevogtning af diverse samfundsvigtige installationer.

Vi i VHV tager derfor af sted på træning som i er blevet briefet om af jeres førere.

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE

Det var med spænding at jeg begyndte at pakke mit udstyr fredag morgen. Jeg havde dagen før fundet alt frem og linet det op på spisebordet, samt indkøbt alle de ting jeg forventede at få brug for, blandt andet havregrød, frugtstænger og tyggegummi.

Jeg var usikker på hvad jeg skulle pakke, især fordi der ikke var sivet noget som helst ud om denne øvelse. Vi deltagere var blevet holdt i mørket om stort set alt, lige fra hvor øvelsen skulle holdes til hvordan vi blev enkadreret og hvad der ville komme til at foregå.

| 08 | SPORSKIFTET |

Selvfølgelig kunne man have sine anelser, især hvis man havde deltaget på den forudgående træningsdag nogle uger forinden, men ingen kunne være helt sikker.

Efter at have pakket ned, pakket ud og pakket ned igen var jeg endelig tilfreds med indholdet i min rygsæk og basis. Nu kunne jeg så blot vente på at blive afhentet kl. 1800 sharp. Desværre var der en misforståelse så jeg ankom først til Djursvang en time senere end planlagt.

Kort efter min ankomst blev vi kaldt til antrædning og endelig blev en smule af sløret løftet. Der ville blive oprettet to grupper, hvor jeg skulle indgå som SYHJ i gruppe 1.2. Her skulle Kenneth Sørensen fungere som GF og Nicky Stougaard som NK indtil lørdag morgen, hvor Jacob Andersen ville tilgå som GF. Gruppen bestod derudover af Jon Steine og Heinz Ronaldo fra VJE ROS og Filip Larsen, Kurt Kofoed og Kim Nielsen fra VEN KYV. Lørdag morgen ville yderligere 3 tilgå gruppen, nemlig Jørn Dichmann, Claus Sørensen og Pia Hersom.

Gruppe 1.1 bestod hovedsageligt af VJE AMG folk med Troels Astrud som gruppefører. Ellers bestod gruppen af Henrik Løding, Adam Palsbo, Solveig Bernhardt, Viggo Thomsen og Rune Geest fra VJE AMG samt Claus Valentin, Martin Valentin og Richard Andersen fra VEN KYV.



Vi gik ud i grupperne og fik tildelt ekstra materiel som vi fordelte mellem os. Hver mand fik altså lidt ekstra at bære på. Jeg begyndte nu at indse at jeg havde pakket alt for meget til en tre dages øvelse. Lidt senere påbegyndte vi FALKUSE og så overværede vi DF Jørn Larsens befaling til GF. Efter det kunne vi sidde op på busserne og gøre klar til kolonnekørsel mod vores bestemmelsessted som var Jyderup Statsfængsel.

Undervejs var der adskillige melde- og faselinjer hvor vi hver gang skulle kalde DF (1.5) op på radioen 2000 m inden vi krydsede linjen. Enkelte gange gik det fint, andre gang knapt på fint. Samtidig var vores bus den forreste, så det var op til GF og NK at finde vej. Det klarede de meget godt.

Efter et længere holdt ved en rasteplads hvor vi fik tid til at spise og lade op, fik vi nu en kontraordre. Vi skulle nu mod syd, til et objekt i Antvorskov Øvelsesterræn hvor terroristerne havde adskillige gidsler. Der kom vores opgave til at handle om overvågning, hvor vi tidligere troede at vi skulle arbejde som en bevogtningssenhed.

Kort før vi ankom til KSN, var der meldinger om mulige vejsidebomber så alle måtte sidde af busserne og langsomt afsøge vejen frem. GRP 1.1 gik forrest hvorefter busserne kørte, eskorteret af GRP 1.2. Heldigvis fandt vi ingen bomber og alle kom helskinede frem til KSN.

Her fik GF befaling for at etablere en observationspost i terrænet syd for objektet som viste sig at være Østerby. Samtidig skulle han finde et sted til BSO og oprette dette også. Så gruppen hankede op i rygsække og udstyr og begyndte turen mod målet. Nu gik det for alvor op for mig at jeg virkelig havde pakket alt for meget i min rygsæk. Den vejede som et ondt år og mine ben begyndte hurtigt at skrigе efter at blive lettet for byrden. Mantraet ”jeg er en islandsk pony” dukkede hurtigt op i mit hoved, og efter at have identificeret mig med det stærke, stærke og prægtige dyr i et par minutter, var det pludselig slet ikke så slemt alligevel.

Nær ved området hvor vi skulle oprette OBSPost og BSO stoppede GRP mens GF og NK reccede. Vi hørte folk som bevægede sig i skoven på den anden side af vejen og var helt sikre på at terroristerne holdt øje med os. GF og NK kom dog hurtigt tilbage, hvorefter størstedelen af GRP gik med for at rense den skov vi skulle sove i. Vi fandt dog ingen fjender i skoven, så vi fik hurtigt oprettet posten med Nicky og undertegnede som første vagthold.

I mørke er man kun på vagt en time ad gangen, og sikre en time det var. Der var megen aktivitet på objektet som vi skulle holde øje med. Blandt andet affyrede de ikke mindre end 12 skud fra en lyspistol. De første par gange



dukkede vi os, men derefter blev vi lidt modigere og kiggede med når lyset blev skudt op. Det var jo en fantastisk mulighed for at afstandsbedømme og skitsere området mellem posten og objektet, selvom det var midt om natten.

Vi blev afløst og fandt vejen tilbage til BSO, markeret med en fin hvis minestrimmel som lyste fint op i lyset fra den stjerneklare himmel. Månen var intet steds at se, men det var alligevel muligt at orientere sig. Vi følte os meget heldige med vejret for der var spået skybrud netop den nat. I BSO'et var enkelte allerede hoppet i poserne og lå og knurrede. Jeg besluttede mig for at følge deres eksempel og kort tid efter lå jeg selv i den behageligste varme pose jeg længe har oplevet og døsede hen.

Jeg havde sovet som en sten, og kunne dårligt forstå hvad der blev sagt da Kurt kaldte på mig. Vagtskifte, jeg skulle op. Efter at have fået en smøg, en tår vand, jakke, basis og våben på, begav Nicky og jeg os mod posten igen. Lyset var nu kommet tilbage og det var et fantastisk syn som ventede os. Disen hang stadig tungt over landskabet og man kunne fornemme at verdenen var ved at vågne.

Der var en smule aktivitet på objektet, men ikke meget. Efter, hvad der følte som kort tid, blev vi afløst og kunne trave de få hundrede meter til BSO'et. Her fandt vi GF som endnu ikke havde lukket et øje. Jeg ved ikke hvad han og NK besluttede, men jeg kravlede i posen igen. Én af skønhederne ved at være menig bummelum.

Jeg vågnede da jeg hørte Nicky fortælle de seneste nyheder. Halvvejs ude af posen fik jeg styr på at Jacob ikke kom alligevel, da han havde skadet foden. Pia kom heller ikke, da hun havde fået feber i løbet af natten. Men Jørn og Claus var på vej. Ovenpå de nyheder, tilberedte jeg en omgang havregrød med æble og kanel og en omgang kaffe til alle som ville have. Vi fik af vide at Rune Geest ville afløse Kenneth som GF og at Nicky fortsat skulle fungere som NK. Det passede Kenneth fint, så kunne han endelig få noget søvn. Samtidig fandt vi ud af at vi skulle forberede et overfald på køretøj om formiddagen.

Efter en smule genopfriskning med undervisning af Jørn Larsen, var vi tilbage i BSO og kunne få os lidt frokost. Og så skulle slaget stå. Vi gik ned til krydset og forberedte os i de grupper som GF havde planlagt. Jeg tilgik 'LMG-holdet' der i øjeblikkets anledning bestod af Filip, Nicky og undertegnede på grund af det manglende LMG. Køretøjet ankom snart efter og da det krydsede sidste ildåbningslinje startede vi ballet med en længere byge af både enkeltskud og byger. De andre fik afsøgt køretøjet og fandt de efterretninger vi skulle bruge, hvorefter GF placerede en bombe under bilen.

Tilbage i BSO erfarede GF at vores hovedfrekvens var noteret på det kort vi havde fundet. Han meldte det straks ind til KSN og hørte så ikke mere til det. Ingen frekvensskift, ingen radiotavshed.

Kort efter skulle vi stille ved KSN til træning i rumkamp. Altså ikke kamp i det ydre rum, men kamp i huse. CQB 'Close Quarter Battle' hedder det på engelsk. Fordi undertegnede havde deltaget på den forudgående træ-

ningsdag og derfor kendte til de nye principper, blev jeg bedt om, i samarbejde med Richard og Martin fra VEN KYV om at være 'det gode eksempel' og sparre med Lars Nielsen i hans instruktioner. Efter et par demonstrationer blev grupperne delt op og jeg fortsatte undervisning for min egen GRP.

GRP fik meget hurtigt styr på de grundlæggende principper og begyndte at træne i de 'stacks' som de blev stillet op i af GF. 'Stacks'ne kunne så aftale indbyrdes hvem der gjorde hvad. Selv blev jeg tilknyttet GF's stack hvor jeg skulle fungere som ekstramand.

Tilbage i BSO fik GF befaling om at sende en patrulje ud omkring Østerby. Tre mand skulle af sted, heriblandt NK. Selv var jeg meget interesseret i at være med i PRT, men vidste at nogle af de nye meget gerne ville med, så jeg afstod og tog en vagt på posten efter aftensmaden i stedet for. Jeg havde aftenen før forkastet dåsemaden fra feltrationen og i stedet medbragt en frysetørret ration. En beslutning jeg var meget tilfreds med. 120g mad blev efter et bekendtskab med kogende vand fra mit gasblus til 500g færdiglavet kylling i sursød sovs. Jeg kunne ikke spise det hele og endte med at give resten til GF som allerede havde spist sin frysetørrede portion.

Mørket begyndte at falde på da PRT tog af sted og efter min vagt sammen med Claus kravlede jeg i posen igen.

Ud på de stille morgentimer blev jeg blidt vækket af GF som fortalte at vi skulle vågne op og gøre klar til at være klar. Klokkeren var 0300 om natten og klokken 0500 skulle vi være klar til at rykke ind og rense Østerby. Et gidsel var tidligere på aftenen blev henrettet og nu ville man have de resterende gidsler ud inden de også døde.

Præcis på det befalede tidspunkt åbnede LMGet i GRP 1.1 ild ned af gaden i Østerby og vi, GRP 1.2, kunne rykke ind og rense hus 1. Det tog ganske få minutter og så kunne GRP 1.1 rense hus 2. Hus 3, som var det største hus i byen med både kælder og 1. sal blev vores opgave at rense. Alt sammen skete meget hurtigt, mens vi alle var under beskydning af terroristerne. Vi havde håbet at tage dem på sengen, men så heldig er man jo aldrig. Da gruppen kom ud af hus 3 blev Jon ramt overfladisk på benet og jeg måtte forbinde ham. Han mente dog at han var i stand til at fortsætte på opgaven.

GRP 1.1 rensede hus 4 og vi gik i gang med hus 5. Her tabte vi momentum og vi rykkede ikke hurtigt nok frem. Efter hus 5 ventede vi på at hus blev rensede af den anden gruppe så vi kunne gå i gang med hus 7, det sidste hus på vores side af gaden.

Endelig fik vi 'go' og to stacks løb mod huset. Desværre løb Claus lige ind i en lureminering så både han og Kenneth blev sprængt i luften. Det efterlod en person, Jørn, tilbage i det stack. Det tog et par sekunder, men så bankede jeg GF på skulderen og råbte at vi skulle fremad. Jeg løb alt hvad jeg kunne efter Jørn, med Heinz i hælene, og nåede ham tidsnok til at kunne klarmelde og følge efter ind i rummet. GF kom ind lige efter Heinz og de rensede resten af huset.

GRP 1.1 klarede det sidste hus, hvorefter vi kunne nærsikre byen og DF fik styr på alle meldingerne og de to gidsler man havde fundet under rensningen.



Lidt senere blev alle kaldt ned på den lille plads mellem husene og så startede en evaluering af det man netop havde oplevet. Mange var vild med oplevelsen, men DF og momentstyrken mente at det trods alt kunne klares bedre. Så grupperne byttede sider og vi startede rensningen én gang til.

Denne gang gik det meget bedre og vi fik rensset byen, en by med 8 huse af varierende størrelser, på godt 18 minutter!

Endelig blev det tid til morgenmad, som bestod af lunt franskbrød og pålæg. Mælk var der også købt, men den forsvandt meget hurtigt. Imens vi spiste var der tid til at hilse på momentstyrken som blandt andet bestod af Lars Christensen og Jens Christensen fra VJE

HOL. De havde kørt den lange, lange vej fra Struer, nord for Holstebro, og til Slagelse for at assistere os under vores Efterårsmanøvre. De fortalte at det havde været sjovt at være med, og jeg synes da også at det var rart at se dem begge igen. Da vi havde spist og mange troede at øvelsen nu var slut, fik GF melding om at en gruppe terrorister var flygtet op i skoven og at vi nu skulle rense skoven. GRP 1.1 tog først af sted, mens vi blev i byen og påbegyndte oprydning af de afskudte løse skud.

Vi blev kaldt op til skoven hvor DF kort briefede os om situationen, hvorefter vi straks gik i gang med at rense skoven i spredt orden. Terroristerne havde placeret sig adskillige steder, så vi oplevede både at skulle bokse os frem i hold samt at bruge en hængsel og angribe deres flanke. Det var hårdt at løbe skoven igen-

nem med en højtråbende DF i ryggen. Mange steder havde skovbunden en let stigning, mange steder var den dækket af flere cm visne, bløde blade og enkelte steder skulle vi forcere dybe render.

Mange var svedt og forpustede da vi endelig havde nedkæmpet den sidste terrorist og vi kunne evaluere på oplevelsen. Så ryddede vi



op i skoven og tog tilbage til Østerby for at hjælpe til der også. Samtidig tog vi til BSO og nedbrød den samt posten. Inden vi afleverede gruppens materiel på KSN, havde vi en kort summe og evaluering på gruppens oplevelser og præstationer i weekenden. Mange havde ikke prøvet at arbejde sammen før og det var første gang

at Rune fungerede som GF for nogen af os. Ingen var i tvivl om at det havde været en god, samarbejdende gruppe og at Rune var meget velkommen til at lede os igen en anden gang.



På KSN var der våbenrens og oprydning. En lækker frokostbuffet og så den store evaluering på hele øvelsen. Nogle snakkede meget, andre sagde ikke så meget. Men da alle, individuelt blev spurgt om øvelsen havde været weekenden værd, var svaret enstemmigt ja!

Endelig kunne vi sidde op og køre tilbage mod Djursvang hvor vi blev aftrådt. Efterhånden som folk tog hjem blev der delt knus ud og ønsket om snart igen.

Der er ingen tvivl om at Efterårsmanøvre 2009 var en succes som gerne ses gentaget i den nærmeste fremtid.

Denne side er

blank

fordi **DIT**

indlæg mangler!

'SPORSKIFTET' er VHK ROSKILDEs kompagniblad, skrevet til dig, af dig.

Når du har afsluttet en øvelse, været på kursus eller i det hele taget haft en god oplevelse i din tjenestetid i Hjemmeværnet, så vil vi meget gerne høre om den.

Send en tekst på godt 400-800 ord og gerne med 3-4 gode billeder til sporskiftet@vhvforum.dk.

I 1989 var kompagniet i Melby og udførte bykamp med kulisseyby for første gang. På billedet ses Benny Sørensen, som senere blev grenchef for VPO, og Christina Sørensen under klargøring til turen.

Fra '16' til 'Amager'

Tekst af KN Lars Møller Nielsen, Kompagnichef, VJE AMG | Fotos fra Facebook

VJE AMG, eller Virksomhedsjernbanehjemmeværnskompagni Amager populært sagt, er et kompagni, der i år kan fejre 50 års fødselsdag. Kompagniet har i de 49 af årene været tilknyttet, først jernbanepostkontoret, siden omkartering, postterminal og sidst Københavns Postcenter.

Kompagniet grundlagdes som 6504, altså 4. kompagni i 5. distrikt i region 6 som det så smukt hed på den tid. Senere skiftedes navnet til HHV 6316, siden VPO Københavns Postcenter og endeligt VJE AMG. Især distrikterne og nabokompagnerne har tendens til stadig at kalde os "16".

I kompagniets barndom var der fuld fart på, og kompagniet var på 120 mand da jeg, i 1990, kom til som glad menigt medlem. På mit første vedligeholdesekursus var der 104 deltagere fra dette ene kompagni alene. På den tid var kompagniet næsten enkadreret som afdelingerne i Postterminalen, altså én gruppe var pakkepost afdelingen, en anden gruppe var avispostkontoret osv.

Der var en ganske stærk kultur, på den tid også af alkohol og socialt samvær - næsten på et niveau som var ved at skræmme mig væk. Den stærke kultur har dog også betydet, at vi i dag har en temmelig stor reserve - endda af medlemmer jeg ikke har set eller mødt i mine snart 20 år i kompagniet, men som vil bevare

tilknytningen.

6316 lagde grundstammen til grenen Posthjemmeværnet, og det var tæt på at slå kompagniet ihjel. Ikke mindre end 12 personer fra befalingsmandskredsen besatte vigtige poster i det nationale posthjemmeværn, herunder Grenchef og 2 kompagnichefer. Det gav nogle skvulp i et par år, hvor der på vigtige pladser var stor udskiftning.

For nuværende er vi omkring 40-50 aktive, hvor de 25 nok ses mest. I reserven er der omkring 30 personer tilbage. I min tid som chef for kompagniet har vi gjort op med den lidt for stærke alkohol kultur - dermed ikke sagt at vi er blevet hverken kedelige eller afholdsmænd, men at fest holdes når der festes skal. Vi har haft stor fokus på fagligheden og på løsningen af vores opgaver, og det begynder at bære frugt, så det er helt sikkert vejen frem. Nu forestår arbejdet med at "finde ind til" kulturen i Jernbanehjemmeværnet og skabe et yderligere fundament at genskabe kompagniet på.

Vi er et kompagni, der skal have plads til alle medlemmer, også selvom det kan betyde enkelte kompromisser, fordi mangfoldigheden er vigtig.



Vi er i min tid blevet mindre "os selv nok" og blevet en del mere rummelige, så de der måske kan huske os fra 80'erne og 90'erne som lidt arrogante, nonchalante og selvfede håber jeg får en markant bedre oplevelse i dag.

Nu er kontinuiteten og stabiliteten tilbage i kompagniet, og der var ingen tvivl blandt folk, da Posthjemmeværnet blev nedlagt, om at vi samlet skulle til Jernbanehjemmeværnet, og det har givet en masse ekstra god energi. Vi er et kompagni i fremgang, og her bærer Jernbanehjemmeværnet en del af skylden. Vi føler os både velkomne og værdsat i Jernbanehjemmeværnet, og så snart vi helt har forstået forskellen på en tog- og lokofører helt nede i maven, er jeg sikker på at vi både kan og vil lære meget af Jernbanehjemmeværnet, samt lære alt fra os hvad vi kan. De første "Pas på banen" kurser har i hvert fald været en spændende indførsel i en ny verden af spor, signaler og nye forkortelser. Som de fleste andre Københavnerne elsker vi også at tale om os selv, så alle der ønsker at vide mere, er yderst velkomne til at spørge, kommentere eller lignende.



På billedet her ses Anita Seneca Hansen i færd med at markere i markørgraven under en skydebanedag.



År 1989: et gruppebillede af de personer der fik 10-årstegn. På billedet ses bagerst fra venstre Henning Strøm, Benny Sørensen og Per Sivertsen. Forrest fra venstre er det Henri Deuleran, Henrik Clausen og Dennis Nygaard



Forrest ses VHK Københavns Postcenter på Vedligeholdelseskursus 2008. Det sidste i Postregi.



Tekst af PL Frans Løper

Fotos af LT Henrik G Carlsson

Dag 1

Turen startede for mig allerede kl. 05:15 (ja, midt om natten) hvor jeg hentede en deltager inde i København. Dernæst hentede vi et par stykker ude ved transportcenteret i Køge. I Middelfart blev endvidere en person hentet og derefter de sidste der skulle med i "vores" bus.

Så kørte vi til en rasteplass syd for Kolding hvor vi fik vores morgenkaffe. Uhh det var godt, jeg var i mega kaffe underskud. Efter et smut forbi toldkammeret i Padborg for at få stemplet div. papirer til vore "hjemmeværns PMV'er" (også kaldt Folkevognsbusser/BUSLET) kørte vi over grænsen og da vi var i god tid, gav NK KMP en historisk tur i det sydslesvigske.

Vi endte på forunderlig vis i Rendsburg og var så en tur inde i et sted der solgte al muligt militært beklædning, støvler osv. De havde bare ALT.

Vi fortsatte turen sydover og efter en lille omvej (på ca. 100 km i Holland) nåede vi endelig Niemwegen, hvor vi landede ca. 21:30.

Vi fandt vores kontaktperson, en Oversergent (OS) fra Det Hollandske Flyvevåben, som vi fortalte at vi ville finde noget og spise .. Men det skulle vi ikke spekulere på, der blev sendt en Hollænder i byen som kom med mad til os

(og dem der gik sulten i seng var selv skyld i det så). Der var også opsat et sodavandsanlæg, hvor der på mærkværdig og uforklarlig vis kom noget ud der hedder Grolsch. (Jeg tror det er sodavand tilsat byg og humle. Og jeg tror vi kalder det øl.) Vi ville så gerne give en omgang, men det måtte vi ikke. Ved godt midnatstid krøb vi i posen. Vi boede i den lejr der 14 dage senere ville rumme de deltagere som skulle gå niemwegemarchen.

Dag 2

Vi stod op omkring kl. 06:00 og så gik jeg over i badeskurvognen. Det skulle blive godt med et dejligt bad. Men tro om der så ikke kun var koldt vand, hvilket min spæde krop måtte nøjes med (ikke behagelig) *GG*. Efter morgenmaden blev vi kørt til en Hollandsk Flyvestation hvor en Major (MJ) modtog os i auditoriet. Han fortalte lidt om deres opgaver og organisation på Flyvestationen (FSN). Vi fik så en lille rundtur og endte i deres skydesimulator hvor vi prøvede nogen

skydninger med både GV M/95 og deres pistol, Glock som også politiet i DK anvender.

Så gik vi til frokost i deres kantine.

Efter frokosten kørte vi til en by ca. 15 km fra Niemwegen, hvor nogen af de hårdeste kampe i Holland i 1945 foregik. Der var arrangeret et museumsbesøg og dette besøg var utroligt spændende. Der var en guide der fortalte og der var masse af isenkram at kigge på.

Vi tog tilbage til lejren hvor der var omklædning til det tøj man ønskede og så var der dømt grill aften. Igen med en "enkelt" diskret sodavand til.

Ved godt midnatstid (for nogen, andre kunne ikke sove grundet nogen natugler der larmede. Jeg er sikker på det var grunden) var det igen posetid.

Dag 3

Flere andre deltagere indfinder sig på området, og vi kan så skyde med forskellige våben (nogen er så kraftige at man ikke kan holde dem. Spørg bare Karsten fra 1 DEL *hæhæ*). Der var udstillet alle mulige forskellige typer våben. Rigtigt noget for øjnene.

Efter aftensmad var der en skydning hvor man havde sat lerduer op på en plade og de skulle så skydes ned med pistol hvor

a l l e



deltog. Der var et hold der gik videre til næste runde. (Jeg behøver vel ikke sige hvilket hold undertegnede var på *GG*.)

Men ak og ve. Modstanderne i den næste serie var et hold Polske Piger, og da fik vi sgu bøllebank. Men sjovt var det.

Så var der igen socialt samvær med det der Grolsch sodavand.

Dag 4

Hele dagen var der skydning og det var en kanon dag.

Om aftenen var der igen grill aften men jeg (og nok også andre) var trætte og da vi var blevet enige om at skulle køre kl. 06:00 næste morgen, var den vist ikke midnat den dag før man var i posen.

Dag 5

Hjemtur.

Det var en kanon tur og hvis DU kunne tænke dig og være en af de to som kommer af sted til næste år så kom på skydebanen Den ene skydebanedag bliver med en udtagelses-skydning til Niemwegen til næste år.



HBU PÅ HØVELTE KASERNE

Tekst af MG Jon Steine | Foto af Jon Steine & Kenneth Sørensen

Et godt og stærkt samarbejde med HVK Vallensbæk var grunden til at vi blev inviteret med, endnu engang, til at være momentstyrke for Livgardens Hærens Basis Uddannelse (HBU) hold der skulle igennem den sidste øvelse inden de var færdig uddannede.

Jeg har ofte hørt om denne øvelse, og det var derfor med stor glæde at jeg takkede ja da invitationen nåede mig. Vi (Nicky, Kenneth, Troels og undertegnede) mødtes ved hos NK DEL (Kenni) for at få lidt aftensmad og derefter kørte vi til Høvelte Øvelsesterræn.

Her fik vi til opgave at bevogte en container by. Når livgarderne kom, skulle vi trække os tilbage, observere og så beskyde dem fra vores stilling. I løbet af aftenen kom der 3 delinger igennem byen, hver med 1-2 timers mellemrum.

Vi var delt op i 2 hold. Vi var vest holdet, som bestod af 3 fra ROS, nogle stykker fra NYF, og

så kom der nogle fra Ballerup (som desværre misforstod opgaven en smule og tog kampen med rekrutterne op, inden de var på plads).

Vi var færdige omkring kl. 3 om natten, og man kunne godt mærke at folk var trætte. Vi troede på et tidspunkt at der var en hund som knurrede, men det viste sig at det var en af NYF folkene som var faldet i søvn.

Der var ikke så meget taktik i det fra vores side, det var bare at vente, så angribe og bagefter trække os tilbage.

I den lange ventetid hyggede vi os, snakkede, udførte en klæbepatrolje (eller klisterpatrolje som en af os kom til at sige), kørte på den nærmeste tankstation for provianter og spiste noget af den kage som Ballerup havde taget med.

Det var et par stille og rolige dage, og jeg tager gerne af sted igen, næste gang HVK Vallensbæk ringer efter hjælp.





Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid kunne holde dig opdateret ved at logge ind på HJV.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige forside. Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om en aktivitet og hvordan du tilmelder dig!

SEPTEMBER

- 04 - 06** VHV Uddannelsesweekend II
- 08** Kompagni møde
- 08** BM møde
- 10** PET Opmærksomhedsudd.
- 19** KDO DEL møde
- 19** Kommunikationsseminar
- 19** RLU - Skadestuelære (Svendborg)
- 19** RLU - Miljø (Hedehusene)
- 19 - 20** RLU - Redningsuddannelse (Svendborg)
- 20** RLU - Brand (Hedehusene)
- 25 - 27** RLU - Småstyrkers Kamp 1+2 & Førstehjælp på kamppladsen (Stensved)
- 29 - 01** Øvelse Livgarden (Vallensbæk)

OKTOBER

- 06** BM møde
- 10 - 11** RLU - Våbenkursus 1+2 & Signaltjeneste (Stensved)
- 13** Øvelse Livgarden, Bevogtning (Vallensbæk)
- 17 - 18** RLU - Redningsuddannelse (Hedehusene)
- 24 - 25** RLU - Redningsuddannelse (Næstved)
- 26 - 29** Øvelse Livgarden, Felt (Vallensbæk)

NOVEMBER

- 14 - 15** RLU - BUF & APU (Stensved)
- 14 - 15** BM Seminar
- 20 - 22** HBU Kontroløvelse, GHR & DANILOG (TFRSJ)
- 21** RLU - Orienteringslære (Stensved)
- 28** KDO DEL møde
- 29** Deadline for SPORSKIFTET
- 30 - 04** HBU Livgarden (Vallensbæk)

DECEMBER

- 07 - 18** Klimatopmøde
- 08** BM møde
- 15** BM møde
- 19 - 04** VHV virksomhedslukket

MARTS 2010

- 19 - 28** Grundskole (Stensved)
- 25** PET Opmærksomhedsudd.
- 29 - 04** RLU Uge (Stensved)





SPØRSKIFTET

VHV Forum.dk

nimen er vi stærkel

Forside | Tilmeldingsprocedure | Forum | SiteCrew | VHV.dk | Links

Velkommen til VHV Forum.dk

Så er VHV Forum.dk endelig en realitet. Du kan nu klikke dig ind på forummet, registrerer dig og deltage i debatterne om VHV, grej, bestemmelser, kommende og overståede øvelser, kurser, muligheder, uddannelser, HJV og meget andet.

VHV Forum.dk er også stedet hvor du kan holde kontakten til VHV kollegaer over hele landet, samt skabe nye relationer til søsterkompagnier rundt om i landet.

Husk at læse om tilmeldingsproceduren og hvordan du bliver medlem af VHV Forum.dk.

Med venlig hilsen og ønsket om snart igen

VHV Forum.dk SiteCrew

Føj VHV Forum.dk til dine Favoritter!



©VHV Forum.dk © Gitte Hersom 2009 | Fotos © Allan Aabenhøjus 2009

VHV FORUM.DK

Meld dig ind på www.vhvforum.dk og få muligheden for at dele oplevelser, billeder og meget andet med hjemmeværnsammerater over hele landet og fra alle dele af Virksomhedshjemmevernet.

Få også mulighed for at skabe nye kontakter og følg med i debatterne om blandt andet øvelser, uddannelsesveje, personligt indkøbt udrustning samt meget andet.

VHV Forum.dk er i stadig rivende udvikling og vi har brug for dig for at skabe et stærkt netværk.

DEPOTET

Områdedepot Køge Bugt

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65

Køgevej 167

4621 Gadstrup

Mandag: 11:00 - 19:30

Tirsdag: 08:00 - 15:30

Onsdag: Kun åbent efter aftale

Torsdag: 08:00 - 15:30

Fredag: 08:00 - 15:00

Telefon til sekretariatet:

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg)



NUMRE

KC KN Rene Sahlberg

Mobil: 3154 0479

NK PL Frans Løper

Mobil: 4278 4958

KDOBM OS Heidi W. Jensen

Mobil: 3160 2129

FSBM OS John R. Sørensen

Mobil: 2814 5771

KDODF LT Kurt E. Lundh

Mobil: 2092 3646

ROF/KOF KP Gitte M. Hersom

Mobil: 6022 9455

1DEL DF LT Mads L. Jensen

Mobil: 2627 7994

1DEL NK SG Kenni H. Madsen

Mobil: 2682 7116

KMP-lokaler Vallensbækvej 25, 2. sal
2605 Brøndby

Tlf.: 4375 0031